

Wat is de belangrijkste les die jij leerde op de basisschool?

Wegwijs op CBS De Wegwijzer



Marieke Schouten

Lekker buiten spelen, bij de juf op schoot kruipen en voorgelezen worden. Op de basisschool kent je fantasie geen grenzen. Je gelooft dat je alles kunt en als je valt rollen de tranen over je wangen. Daarna word je langzaam volwassen. Grote mensen waarschuwen je grappend voor de grote boze mensenwereld. Je raakt je bewust van maatschappelijke standaarden, gaat je ernaar gedragen en als je valt mag je niet meer huilen. Je bent volwassen, hebt een baan, verdient geld en dan slaat de twijfel toe. Ben je echt gelukkig?

'Geloven in jezelf en blij zijn met wie je bent is minstens zo belangrijk als leren rekenen, lezen en schrijven,' beredeneert Linda Kind, schooldirecteur van De Wegwijzer in Piershil.

"JE BENT GOED ZOALS JE BENT"

Samen met haar team geloven zij dat hun taak verder gaat dan goed onderwijs bieden. 'De basisschool is een stukje van je leven. Het zaadje dat hier geplant wordt, beïnvloedt je groei en ontwikkeling als volwassene.'

Iedereen is gelijk
Op De Wegwijzer is iedereen gelijk. Dat is het uitgangspunt. 'Omdat ik de functietitel

Erst heette het de plusklas. Totdat we merkten dat het een soort aanzien kreeg. Onzin,' redeneert Karin nuchter, 'je bent geboren met een stel hersenen, een bepaald niveau en kwaliteiten. De vraag is wat je met die kwaliteiten doet, niet hoe slim je bent.' Linda knikt instemmend. 'Je cijferlijst bepaalt niet wie jij bent. Iedereen heeft kwaliteiten. Het is aan ons om daar het onderwijs op aan te laten sluiten.'

"FOUTEN MAKEN IS GOED. DAAR BEN JE VOOR OP SCHOOL"

Samen bereik je meer
Deze manier van werken vraagt om open en eerlijke communicatie. 'Je kunt pas groeien als je de goede én



Kijk je in de pauze op het schoolplein van De Wegwijzer, dan zie je kinderen van alle leeftijden met elkaar spelen. Vanaf groep 1 leren ze dat iedereen gelijk is. De leerkrachten geven daarin het goede voorbeeld.

waardevol voor je ontwikkeling als leerkracht. De kinderen hebben daar profijt van en daar doen we het voor.'

Gezien worden
Iedereen kent elkaar op De Wegwijzer. De juffen en mees-

ters kennen alle 110 leerlingen bij naam.

"HET MOOISTE CADEAU IS EEN POSITIEVE MINDSET"

RONDLEIDING & KENNISMAKEN

Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. Op De Wegwijzer maakt het team je graag wegwijs.

www.dewegwijzer.csgdewaard.nl

'Het allerbelangrijkste is dat een kind zich gezien voelt. Dat werkt het beste als je samen een open gesprek voert. Zowel met je collega's als met de leerlingen en de ouders. We staan als een team om hen heen. Want een kind kan pas écht groeien en bloeien als het zich gezien voelt,' besluit Linda. 'Aan het einde van de schooldag willen wij dat leerlingen naar huis gaan met de gedachte: 'Ik heb het goed gedaan'. Een positieve mindset is het mooiste cadeau voor hun toekomst.'

Feitjes De Wegwijzer

50% van de leerlingen komt uit Piershil, de rest uit Goudswaard, Nieuw Beijerland en Numansdorp. Het inclusief rooster maakt het logistiek makkelijker voor ouders. De Wegwijzer is onderdeel van Christelijke Scholengroep De Waard. Van alle 16 scholen die hieronder vallen is De Wegwijzer de enige school in Korendijk.

Ben je gelukkig?

Die vraag beantwoorden leerlingen van De Wegwijzer hopen met een volmondig JA als ze later groot zijn. Dat is de drijfveer. Een betere wereld begint bij jezelf. Stel je voor dat we allemaal opgroeien in die gelijkwaardigheid, met respect voor elkaar en blij met onszelf. Dat je later tegen je kinderen zegt: 'Ga naar buiten, speel, val en laat je tranen rollen. Lach als je de grote blijde mensenwereld betreedt, zet je kwaliteiten om in talent en doe wat je leuk vindt!'



Faye zit in groep 8 en gaat volgend jaar naar de middelbare school. De feestjes op De Wegwijzer vond ze het leukste. 'We hebben 19 kinderen in de klas dus dat zijn 19 feestjes plus alle feestdagen. De juffen gaat ze het meeste missen. 'Ik heb geen lievelings, ze zijn allemaal even lief en gezellig. Ze maken de school mooi en gezellig.'

"JE BENT RIJK ALS JE BLIJ BENT MET JEZELF EN DOET WAT JE LEUK VINDT, DAN VOLGT SUCCES. NIET ANDERSOM"

directeur draag ben ik niet meer dan een ander,' stelt Linda. 'Er is niets pijnlijkers dan je minder voelen dan een ander. Daarom hechten wij zoveel waarde aan gelijkwaardigheid. Dat begint bij jezelf. Daarom geven wij als team het goede voorbeeld. Dat is niet altijd de makkelijkste route, maar uiteindelijk wel de beste.'

slechte momenten deelt,' legt Linda uit. 'Eerlijk en open naar elkaar communiceren, feedback geven en fouten maken kan alleen in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarom ben ik zo onwijs blij met mijn team, we doen het echt samen.'

Waardevolle feedback
Op De Wegwijzer werken ze met de methode leerKRACHT. Karin legt uit: 'We bezoeken elkaars lessen en geven feedback. Ik vind het heel fijn als een collega mij op een blinde vlek attendeert. Dat is enorm

Geen plusklas maar leertuin
Juf Karin van groep 6 & 7 en de leertuin geeft een mooi voorbeeld. 'De leertuin is een klas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

In het ochtendzonnetje achter mijn laptop dwaalde mijn blik af naar een paar vogeltjes in de tuin. Het grappige was dat ze er zo verschillend uitzagen en toch als één familie samen speelden in het groeiende gras. Onwillekeurig vergeleek ik dit vrolijke schouwspel met mijn eerste maanden als bestuursvoorzitter. Ik heb CSG De Waard leren kennen als een professionele organisatie die bijzonder goed onderwijs verzorgt op 14 basisscholen en twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Net als de spelende vogeltjes in mijn tuin volgt binnen CSG De Waard iedere school zijn eigen weg, leren we van elkaar en vormen we samen één grote familie waarin er ruimte is om jezelf te zijn en je te ontwikkelen. Daar laat ik het bij voor deze keer, want wat is er mooier dan samen in het gras spelen en de wereld te ontdekken?

Wim van Limpt
Waarnemend voorzitter
CvB - CSG De Waard

WAAROM KOOS JE VOOR CBS DE WEGWIJZER?



Patricia, moeder van Sofie uit groep 1: 'In Piershil is het kiezen uit twee goede scholen. Na de rondleiding waren we direct overtuigd dat dit de school was voor Sofie. Je merkt het enthousiasme van het team. Er hangt een goede sfeer, heel open en welkom. De kruisbestuiving tussen alle groepen en leeftijden sprak ons heel erg aan. Het wordt actief aangestuurd door de school met groep 8 die voorleest bij de kleuters en tijdens projectdagen. Op het schoolplein zie je dat ook, kinderen spelen onderling heel vrij en iedereen is welkom. Sofie huppelt 's ochtends naar binnen, dat zegt genoeg.'

Lisette heeft twee zonen op De Wegwijzer, Jannick in groep 3 en Matthias in groep 1. 'De Wegwijzer is een hele sociale school. Tijdens de rondleiding kwam iedere juf naar buiten om zich voor te stellen, dat vond ik heel fijn. Je voelt je welkom en gezien. Nu de kinderen hier op school zitten, merk ik hoe dicht de leerkrachten bij de kinderen staan. Alle juffen kennen alle kinderen, het is een kleine school en het gaat er gemoedelijk en persoonlijk aan toe. Ze kijken naar wat het kind nodig heeft. Op die manier wordt er passend onderwijs georganiseerd. Er wordt makkelijk contact gezocht en leerkrachten wachten niet het 10-minuten gesprek af.'



Imke, moeder van Joas uit groep 1, komt uit Nieuw Beijerland en had slapeloze nachten voor de schoolkeuze. 'Het is zo'n belangrijke beslissing die je maakt voor je kind. De basisschooltijd kan veel maken en breken. Het inclusief rooster vond ik eerst geen fijn idee maar geeft in de praktijk veel rust. Het individuele kind en de zorg voor elkaar staan hier centraal. Er wordt samengewerkt met ouders zodat je als een team om je kind heen staat. Een open gesprek is altijd mogelijk. Ze zijn heel helder en eerlijk over wat wel en niet kan. De zorg voor elkaar zie je overal in terugkomen, bij de kinderen maar ook bij het team onderling. Dat vind ik bewonderenswaardig.'