

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Afgelopen maandagavond werd opeens bekend dat de basisscholen de volgende dag dicht zouden gaan. U kunt zich voorstellen wat dat voor een organisatie met zoveel kinderen en mensen en alle planningen betekent!

Gelukkig hebben we toch het kerstfeest (on)gewoon kunnen vieren en ook de meeste materialen die voor het onderwijs aan de kinderen belangrijk zijn, hebben we al mee kunnen geven.

Het belangrijkste voor nu is: wij wensen jullie allemaal een goede vakantie, die wel wat rustig zal zijn...

We hopen dat iedereen uitgerust en gezond weer terugkomt, ergens in januari 2021!

4 januari verwachten we alle kinderen vanaf groep drie online! Hoe dat precies verloopt, hebben leerkrachten met de kinderen en met u gedeeld. Vanaf 11 januari waren ook de CITO-toetsen gepland. Die toetsen zullen we op gaan schuiven; wellicht zullen er zelfs toetsen gaan vervallen. Hoe het er exact uit komt te zien, weten we pas rond die tijd. Deze onverwachte schoolsluiting kan dus ook gevolgen hebben voor de rapporten. Dit alles is nog niet overdacht; zodra we daar meer over weten hoort u van ons!



Hartelijke groeten van het team van De Hoeksteen!

Belangrijke data

21 december t/m 1 januari	Kerstvakantie
4 januari	Eerste online lesdag, onderwijs op afstand tot... 18 januari?
6 januari, 08.30 uur	Gebedsgroep
13 januari, 19.45 uur	MR vergadering
22 januari	Studiedag, leerlingen vrij

Helaas kan de schoolreis, die gepland stond voor 29 januari, niet doorgaan.

Nieuwsberichten

Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:

- [Vakantierooster 2021 - 2022 staat online!](#) (studiedagen en vrije dagen volgen nog)
- [Update van de moestuin](#)
- [Zuurkool maken](#)
- [Leren zichtbaar maken](#)
- [De Kerstviering](#)
- [Hoeksteen in Actie - flinke donatie voor De Voedselbank!](#)
- [Trefwoord](#)
- [Even voorstellen...](#)
- [Een kerstster voor alle cliënten van Zorgwaard](#)
- [Word Junior Cyber Agent van de gemeente!](#)
- [Foute kersttruiendag voor Save the children](#)
- [Opbrengst Kinderpostzegelactie](#)
- [Hoeksteen in Actie voor De Voedselbank](#)

- [Het Sinterklaasfeest](#)
- [Blijf uit de dode hoek](#)
- [De slaapkamer van Sinterklaas](#)

Trefwoord

We hebben het jaar 2020 afgesloten met een aangepaste, maar toch mooie, kerstviering. Het thema was 'Verlichten' en de viering heette 'Op tijd voor het lichtfeest'. Tijdens deze viering hebben we met elkaar gezongen en geluisterd naar mooie verhalen en gebeden. Het kerstverhaal stond uiteraard centraal, waarbij onderstaande verhalen extra aandacht kregen. Een impressie van de viering kunt u [hier](#) op de website vinden.



In de Bijbel lezen we: De wijzen bij Herodes, de wijzen bij de kribbe, de kindermoord door Herodes en de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2).

In januari gaan we verder met het thema 'Horen'. Hoe luister je aandachtig en kritisch? Heb je soms dovemansoren? Of heb je een gewillig oor? En wat houdt dit eigenlijk in?

In de Bijbel lezen we verhalen uit Lucas 2 tot 11 en Matteüs 7 & 13: De doop van Jezus; Jezus in de tempel; De splinter en de balk; Luisteren naar valse profeten; Huis op de rots; Parel en schat in de akker.

Liedjes die gezongen worden

Onderbouw (groep 1 t/m 3): [dag ster grote ster](#), [samen warm gezellig](#), [In een stalletje](#), [Kling klokje klingelingeling](#), [Stille nacht](#) (neuriën)

Middenbouw: [In een stalletje](#), Dan is Kerstmis niet compleet, [Wij zijn op weg](#), [Ga je mee op zoek](#), [We wish you a merry Christmas](#), [Jij bent licht voor de wereld](#), [De stal brengt mensen bij elkaar](#), [Op weg naar het licht](#)

Bovenbouw: [Midden in de winternacht](#), [Vrolijk kerstfeest iedereen](#)



De Kerstviering

Tijdens de weken voor de viering zijn alle kinderen bezig geweest met iets maken voor een ander. De kleutergroepen hebben van brooddeeg een kerstkrans gemaakt en dit met een lichtje erin verpakt voor de mensen van Alerimus. Ook de groepen 3 t/m 8 en de taalklas hebben iets moois geknutseld voor een ander, zoals versierde kerstkaarten, kaarsen en kerstballen. Groep 7 heeft daarnaast nog een kerstster versierd met

een persoonlijke boodschap voor alle cliënten van Zorgwaard. We hopen dat zij hier blij mee zijn! Een lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld.



Op dinsdag 15 december hebben wij met elkaar een mooi kerstfeest gevierd. Wat was het fijn om met elkaar de liedjes te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren. Ondanks dat we de viering niet in de avond hebben kunnen vieren, maakten de vele lichtjes de viering toch af. Met elkaar hebben we mogen vieren dat Jezus als kleine baby naar onze wereld is gekomen om onze Redder te zijn.



Taalklasontwikkelingen

Al geruime tijd omvat De Hoeksteen ook een Taalklas, speciaal voor leerlingen die vanuit een ander land naar Nederland verhuizen en die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het merendeel van deze leerlingen zijn statushouders, gevlucht uit een oorlogsgebied. Kinderen die in de Taalklas zitten, stromen uit naar alle scholen in de Hoeksche Waard of richting het voortgezet onderwijs. De komende maanden verwachten we de instroom van minimaal 8 nieuwe leerlingen. Mochten het er meer zijn, dan gaan we de Taalklas wellicht weer splitsen in 2 klassen. We zijn bezig hier een nieuwe collega voor aan te nemen.



Deze toegenomen instroom komt doordat de Hoeksche Waard een gezinnen heeft opgenomen die een aantal jaren in diverse vluchtelingenkampen hebben gebivakkeerd. U begrijpt wat dat voor de ontwikkeling van deze kinderen betekent. We zijn blij dat we hen een goede en veilige plek op onze school kunnen bieden en een goede start in Nederland!

Leren zichtbaar maken

Op school zijn wij constant in ontwikkeling. In 2019 zijn wij gestart met de onderwijsontwikkeling "Leren zichtbaar maken". We willen dat kinderen de verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerproces en dat zij weten wat zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. We zijn het afgelopen jaar al aangenaam verrast over hoe goed kinderen zichzelf kunnen inschatten en hoe betrokken zij zijn bij hun eigen proces. Een aantal weken geleden zijn we begonnen met het introduceren van de kenmerken van een "zichtbaar lerende leerling". Hoe laat je eigenlijk zien dat je bezig bent met leren? Eén voor één, met hulp van ondersteunende platen, leren de kinderen wat de kenmerken van een zichtbaar lerende leerling zijn en hoe zij dit kunnen toepassen. We willen jullie, vanaf nu elke maand, kennis laten maken met één van de kenmerken en de bijpassende plaat.

Ik stel vragen

Wanneer je iets wilt leren, stel je vragen. Niet alleen aan de juf of meester maar ook aan de kinderen in de klas. Vraag eerst andere kinderen om hulp! Kom je er dan nog niet uit? Vraag het dan aan de juf of meester. Ook leren we de kinderen om niet met hun vinger omhoog te wachten tot de leerkracht komt helpen. Laat de leerkracht weten dat je een vraag hebt (door bijvoorbeeld een rood kaartje op je tafel te leggen) en ga alvast door.



Vakantierooster online

Voor in uw agenda: het vakantierooster 2021-2022 staat online! U kunt het [hier](#) vinden.

Foute kersttruiendag voor Save the children



Inmiddels is het een traditie op de Hoeksteen. Elk jaar zamelen de juffen en meesters geld in voor het goede doel op foute kersttruiendag. Op deze dag mogen de kinderen ook hun foutste kersttrui naar school aan. Save the children zamelt geld in van iedereen die mee wil doen en gebruikt dit om voor de kinderen kleding of eten te kopen. Met onze donaties hebben we met elkaar een mooi bedrag van €104,50 opgehaald! Als u ook geld wil storten kan dat via [deze link!](#)

Even voorstellen...

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes,

Mijn naam is Tim Duifhuizen. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vrouw (Ilse en mijn twee kinderen Daan van 2½ en Lisa van 7 maanden) in Oud-Beijerland.



Ik heb 12½ jaar bij het Korps Mariniers van Defensie gewerkt. Door mijn werk heb ik verschillende plekken van de wereld mogen zien. Tijdens deze werkzaamheden heb ik diverse opleidingen gedaan, waardoor mijn interesse voor lesgeven op de basisschool is ontstaan. Ik heb mijzelf tijdens de opleiding kunnen ontwikkelen tot de gymdocent die ik vandaag de dag ben.

Hoewel ik het jammer vind dat ik het Korps Mariniers verlaat, heb ik toch besloten om per 1 januari 2021 mijn baan als Marinier te verruilen voor een baan als gymdocent op de basisschool. Hier ligt gewoon mijn passie. Vanaf januari 2021 ga ik bij jullie op school lesgeven. Mijn kernwoorden zijn: "Plezier, Uitdaging & Zelfsturing". Deze zullen veelvuldig terugkomen tijdens de lessen.

Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook!
Meester Tim

Hoeksteen in Actie - flinke donatie voor De Voedselbank!



Van woensdag 9 t/m dinsdag 15 december heeft De Hoeksteen levens- en verzorgingsproducten ingezameld voor de voedselbank. In totaal zijn maar liefst 25 stampvolle kratten ingezameld! Een fantastisch resultaat!

Op dinsdag 15 december kwam de vrijwilliger van de voedselbank langs onze school om alle kratten op te halen. Samen met de leerlingen van groep 7 en 8 hebben we alle kratten in de vrachtwagen getild.

Door onze bijdrage hopen wij dat alle mensen een mooi voedselpakket hebben tijdens de feestdagen en dat dit hen helpt om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Onze actie werd ook onder de aandacht gebracht op hetkompasonline.nl. Het stukje kunt u [hier](#) vinden.

Het Sinterklaasfeest

Op vrijdag 4 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd! Het bleef toch nog even spannend, want toen de kinderen op school kwamen was Sint nergens te bekennen. Zou hij toch ziek zijn geworden?

Met de onderbouw en de taalklas hebben we met elkaar op het leerplein gezongen. Ineens stonden er twee Pieten in de school! Ze waren weer beter en op zoek naar Sinterklaas. Gelukkig kwam Sint na een tijdje met meester Marco de school binnen gelopen. Hij was gewoon op zoek naar kopje koffie!

In de mooi versierde gymzaal hebben de onderbouw en de taalklas een bezoekje gebracht aan de Sint. De midden en bovenbouw waren ondertussen bezig om alle mooie surprises uit te pakken en gedichten voor te lezen. Uiteraard hebben Sint en zijn Pieten ook bij hen een bezoekje gebracht. Het was een gezellige ochtend! Dag Sint en Pieten, tot volgend jaar!



Ook stond er nog een leuk artikel op hoekschnieuws.nl. Lees [hier](#) het stuk over deze dag.

Blijf uit de dode hoek!

Ieder kwartaal mag juf Corina van Veilig op Weg in de allernieuwste vrachtauto rijden en op dinsdag 1 december bracht ze hiermee een bezoekje aan onze school.

Eerst leerden de kinderen d.m.v. een leuke quiz wat een dode hoek is. Ook kwamen er allerlei andere verkeersregels aan bod, zoals rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor en hoe zit het nou met voorrang op een rotonde. Nadat alle kinderen een kijkje in de cabine hadden genomen en hadden ervaren wat een chauffeur nu eigenlijk wel en niet ziet, kregen de kinderen nog een leuk puzzelblad en een tattoo.



Groep 8 maakt zuurkool

Groep 8 heeft zuurkool gemaakt. Met vers geoogste witte kool uit de moestuin van school, zijn we aan de slag gegaan.

De kool werd eerst in grote stukken gesneden en gewassen. De kool ging daarna in de keukenmachine om het heel fijn te snijden. Nu komt het leukste deel van zuurkool maken. Voeg zout toe aan de gesneden kool en ga kneden/ knijpen, zodat het vocht vrijkomt uit de kool. Dan worden de kruiden toegevoegd, tijm (vers uit de moestuin), mosterdzaadjes, peperkorrels, jeneverbes en een stukje laurier. Nog verder kneden en het is gereed om in de pot te scheppen (de kool, kruiden en het vocht wat is ontstaan).



Hierboven op leggen we een stukje koolblad en een zakje met knikkers om de kool naar beneden te duwen, zodat de kool zelf helemaal onder het vocht staat. Zo kan het fermentatie proces gaan starten. Na ongeveer 2 tot 4 weken voordat de zuurkool klaar is.

Het is van belang, dat in het begin de potjes elke dag even worden opgemaakt, zodat het gas kan ontsnappen.

Hierbij de [link](#) voor het recept!

Kruidnootjes bakken met groep 1/2

De groepen 1 en 2 hebben op 3 december kruidnootjes gebakken in de keuken. Iedereen kreeg een bakje met deeg. Van het deeg maakten we eerst een bal. Daarna rolden we er een soort frikandel van. De frikandel verdeelden we in stukjes, waarna we er kleine balletjes van hebben gemaakt. De balletjes zijn daarna op het bakblik gelegd bij de naam van het kind. Na 16 minuten bakken, waren de kruidnootjes klaar.



Het recept staat in de volgende [link](#).

De kinderen hebben de kruidnootjes in een Becel doosje mee naar huis gekregen. In het kader van recyclen. Zodra het doosje leeg is, willen wij vragen of jullie de lege, schone kuipjes weer mee terug naar school nemen, dan kunnen wij ze weer opnieuw gebruiken.

Heeft u er eventueel nog meer over, dan kunnen wij ze heel goed gebruiken! Het was weer een feest om de kruidnootjes te bakken met elkaar.



Opbrengst Kinderpostzegelactie

Al 28 jaar doet onze school mee aan de actie Kinderpostzegels. Het afgelopen jaar was het een bijzondere actie. De kinderen gingen corona-proof op pad met de verkoopbox of digitaal langs de deuren met een persoonlijke video. Ondanks de omstandigheden hebben de kinderen van De Hoeksteen zich ingezet voor een ander en daar zijn wij heel erg trots op. Dit jaar ging de opbrengst naar kinderen die geen veilig thuis hebben. In totaal hebben de kinderen van groep 7 en 8 €5030,00 opgehaald! Een heel mooie opbrengst!



Tulpenbollen poten in de letter H

Groep 3 heeft van tulpenbollen de letter H gemaakt. De H van Hoeksteen natuurlijk, dat hadden ze allemaal gelijk door. Nu maar hopen, dat het snel voorjaar wordt en we de bloemen kunnen bewonderen. Wordt vervolgd.....

Groep 7 in de moestuin

Het is al bijna winter, maar toch konden we nog worteltjes oogsten in de moestuin. Sommige wortels hadden hele bijzondere vormen. De smaak van de worteltjes was heerlijk.



We hebben al een nieuw aardbeienbed gemaakt van jonge scheuten (geschonken door een ouder), dus konden we het oude aardbeienbed weghalen om plaats te maken voor nieuwe groenten voor volgend seizoen.



Juf, wat is dit voor een insect?

Een vuurwants. Doordat insecten vaak een slechte naam hebben, aangezien ze veel schade kunnen brengen aan onze tuin en omgeving, wordt vaak foutief gedacht dat alle insecten slecht zijn. De vuurwants is echter een volledig onschadelijk dier. Het dier voedt zich met afgevallen bladeren en dode insecten en helpt ons zo om onze tuin op te ruimen. Het dier ziet er bovendien nog leuk uit ook. Toch kennen maar weinig mensen dit prachtige diertje.

Wetenswaardigheden

Januari wordt ook wel de louwmaand genoemd. Louw verwijst waarschijnlijk naar looien. De huden van de, in de slachtmaand november, geslachte dieren hadden een aantal maanden nodig om te looien en de afronding viel ongeveer in januari.

Oude weerspreuken:

- Een nieuwjaarsdag, helder en klaar, dat voorspelt een heel vruchtbaar jaar.
- Vorst bij afgaande maan, houdt meestal aan.
- vangt het jaar met regen aan, de oogst die dreigt kapot te gaan.
- muggen in januari, mieren in februari, veel te vroeg, een slecht begin, de meimaand zet met vorst nog in.

Nu maar afwachten wat het weer gaat brengen!





Het team van De Hoeksteen wenst u
Gezegende kerstdagen
en een goed en gezond
2021!