



Christelijke Basisschool

Keuchenius

Nieuwsbrief januari 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari met daarin de belangrijkste informatie op een rij. Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte.

Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega's,

Anke Ende

Belangrijke data

t/m 7 januari 2022	Kerstvakantie
10 januari	Luizencontrole
10 januari	Start 'Voel je sterk' training groep 5 (tijdens de gymles)
11 januari	Engelse dag
11 januari	OR vergadering
12 januari	School Gebedsgroep (aankomen via gebedkeuchenius@gmail.com . U ontvangt dan bericht terug met het adres waar u om 9.00 u wordt verwacht. Op deze manier kan de gebedsgroep coronaproof doorgang vinden)
13 januari	Informatieavond ouders groep 5 over 'Voel je sterk' training (digitaal)
14 januari	Inloopochtend groep 3 t/m 8 (vervalt)
17 januari	MR vergadering
26 januari	Start Nationale Voorleesdagen
27 januari	Nieuwsbrief februari

Terugblik & vooruitblik

We begonnen het schooljaar met de goede hoop dat het een wat 'normaal' schooljaar zou worden. Helaas gooit Covid-19 toch weer roet in het eten; de maatregelen werden wederom verscherpt en dit had effect op onze leerlingen. We konden niet meer groepsdoorbrekend werken met rekenen en begrijpend lezen, de basisgroepen moesten we tijdelijk weer stop zetten, de mondkapjes verschenen weer bij de leerkrachten maar nu ook bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8, er gingen groepen preventief in quarantaine, er waren leerlingen en leerkrachten afwezig ivm klachten en/of quarantaineplicht, het sinterklaasfeest en de kerstviering waren weer in een andere vorm dan we eigenlijk van te voren hadden bedacht. En als klap op de vuurpijl toch weer een schoolsluiting.

Op dit moment weten we nog niet of we inderdaad op 10 januari 2022 weer 'gewoon' open mogen gaan. We wachten de persconferentie af en mocht blijken dat we op 10 januari de school voor de leerlingen niet kunnen/mogen openen dan ontvangt u aan het einde van de kerstvakantie hierover mail. We gaan voor....geen bericht is goed bericht!



Voor bijzonder goed onderwijs!

Naast Covid-19 hebben we ook nog steeds te maken met collega's die langdurig ziek zijn. Ze blijven uiteraard in onze gedachten en we hopen dat ze zelf telkens een stapje vooruitgang mogen ervaren. Ook denken we aan de leerlingen en hun ouders / gezinnen waar zorg is; niet alles is altijd zichtbaar maar wel aanwezig.

Met ingang van 1 januari hopen we ook een nieuwe onderwijsassistente te verwelkomen. Dit was een grote wens en het is gelukt om daadwerkelijk iemand te vinden. Femke komt op maandag, dinsdag en donderdag bij ons werken en zal zich na de kerstvakantie voorstellen.

Kerstfeest & een goeddoelenactie

Ook dit jaar gingen we weer voor een kerstviering 'groot'....ditmaal een wandeling door de wijk waarin we op zoek zouden gaan naar de ster. Naarmate de maatregelen werden aangepast, werd ook steeds de organisatie rondom deze wandeling aangepast. Tot het niet meer lukte. We hebben besloten om de wandeling niet door te laten gaan. Wél hebben we vrijdag 17 december kerst gevierd in de klassen én hebben de leerlingen genoten van de buitenactiviteit; marshmallows roosteren bij de vuurkorven onder het genot van warme chocolademelk.



Gelukkig kon onze goeddoelenactie wel gewoon doorgaan. De leerlingen kregen een sponsorformulier mee naar huis voor 'Sophia's Lichtjesticht'. We wilden namelijk graag geld inzamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Als streefbedrag hadden we €500 bedacht. Op het moment van schrijven hebben we dit bedrag al ruim verdubbeld! We zijn heel dankbaar dat zoveel mensen onze actie willen steunen. Indien u ook nog een gift over wilt maken dan kan dat via de volgende [link](#).

Kind op Maandag

In de eerste weken van het nieuwe jaar vertellen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Het thema van deze periode is 'vijfduizend volgers'. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus' tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal 'likes', hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!



Week 2 - Let op!

Marcus 1: 1 - 28

Week 3 - Voeten op de grond, hoofd omhoog

Marcus 1: 40 - 45 en Marcus 2: 1 - 12

Week 4 - Dat mag niet, toch?

Marcus 2: 13 - 28 en Marcus 3: 1 - 6

Website en facebook

Eerder werden onze [nieuwsberichten](#) van de website automatisch ook op Facebook gezet. Door nog een onbekende oorzaak is dit niet meer het geval. We proberen regelmatig wat op Facebook te zetten maar wellicht wilt u ook regelmatig even onze website checken voor de nieuwsberichten die daar aanwezig zijn.

Nieuwsberichten

Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

- [Bakken in groep 6](#)

HET TEAM VAN CBS KEUCHENIUS WENST IEDEREEN
EEN HELE FIJNE KERSTVAKANTIE TOE.
GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2022!



[Zo is het beloofd](#)